



AAN DE BASIS

December 2023 - B



verBouwen aan de Toekomst



Voorzitterwoord



Deze keer nemen we u mee naar de Scholen met de Bijbel in Antwerpen en Vichte.

Antwerpen in het Noorden van Vlaanderen en Vichte in West-Vlaanderen.

Twee provincies ver van elkaar, ook de scholen zelf verschillen nogal.

Antwerpen heeft een oud gebouw, waarschijnlijk van begin 1900, dicht bij het stadscentrum.

Vichte is een school die we al eerder aan bod lieten komen, toen ze nog maar net een villa hadden gekocht en nog voor de verhuizing stonden.

Nu zijn ze in een overgangsfase en wordt de villa steeds meer op orde gebracht, maar de meeste klassen zijn nog in containers in de tuin. Zoals jullie misschien nog weten, moet 1/3 van de kosten voor het gebouw door de scholen zelf bij elkaar gebracht worden. Nu de isolatie en ventilatievoorwaarden door de overheid zijn aangescherpt, staan een aantal scholen voor grote investeringen. Daarom hopen we dat u mee wilt helpen om deze scholen aan de voorwaarden te laten voldoen.

Wilt u ook anderen betrekken in dit project?

Misschien kunt u het eens onder de aandacht brengen in uw gemeente of kerk of bij andere leden van uw familie?

Alleen samen

kunnen wij het Christelijk onderwijs in België in stand houden! Niet alleen met geld, maar ook met onze inzet!

Het is belangrijk

dat er steeds Christelijk personeel beschikbaar is, zodat het onderwijs niet langzamerhand verwatert. Verder zijn er in de schoolbesturen, in het vrijwilligerswerk of de buitenschoolse activiteiten altijd wel handen en hersenen nodig.



Binnen het bestuur

van het Steunfonds hebben we dringend behoefte aan een **penningmeester** en mensen die hun weg kennen in de sociale media.

Vrijwel al het werk kan van huis uit gebeuren en de vergaderingen zijn 3 tot 4 keer per jaar met Zoom en duren meestal slechts een uur. We hopen dat er onder u toch enigen zijn, die zich aangesproken voelen.

Een stand van de Scholen met de Bijbel op de Vlaamse Evangelische Familiedag. Een ontmoetingsdag die elk jaar plaatsvindt op 1 november.



GEZOCHT

Directeur basisonderwijs (m/v) voor de School met de Bijbel in Aarschot. Voltijds met indiensttreding vanaf 1 februari 2024.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Frédéric Braekelaere (voorzitter), via e-mail voorzitter@despringplank.net



halve cent per kind per maand

*Als wij willen dat de Scholen met de Bijbel in België er in de toekomst ook nog zijn,
moeten we hen structureel steunen.*



Doe mee!

Als 7000 mensen,
5 euro per maand doneren
kunnen meer dan 1000 kinderen in België
Protestants Christelijk Onderwijs blijven ontvangen.

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Denkt u ook eens na over de mensen die nodig zijn
(christelijke leerkrachten, directies, besturen),
en of God u hiervoor roept?



www.ipco.be / info@ipco.be

Er zijn 11 scholen, verdeeld over Vlaanderen
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



Helpt u mee

deze scholen in stand te houden en uit te breiden?

Een “Smakelijke” School

In de Korte Altaarstraat, dicht bij het centrum van Antwerpen.

Directeur Anja Vanhove heet ons welkom in “De Leertuin”; een “Smakelijke” School.

In 2020 vierde de school haar 10-jarig bestaan.

Na heel wat veranderingen, zoals een nieuwe bestuursploeg, een nieuwe directie en een hernieuwde visie, was het ook tijd voor een nieuwe naam. De naam en het logo weerspiegelen de visie: *diepe wortels in onze christelijke geloofsovertuiging, sterk in onderwijskwaliteit.*

Ook Eugenia Daskalopoulou vergezelt ons tijdens de rondleiding door de school. Zij is voorzitter van het schoolbestuur en ook betrokken bij de kerkgemeenten die in het gebouw samenkomen. Zij heeft veel visie en een sterke wil om het gebouw geschikt te maken voor zowel de school als de gemeentes. Enkele vrijwilligers uit die gemeentes komen af en toe helpen om de school op te knappen. Dit is dus een win-win voor de school en de kerken.

In de lerarenkamer zien we fruit staan.

De school doet mee aan het project van de stad Antwerpen: ‘Smakelijke School’.



In elke klas mogen we even binnenkomen om wat foto’s te maken en elke leerkracht vertelt enthousiast over de bijzonderheden die ze doen met de leerlingen. Zo vertelt juf Martine van het derde leerjaar dat de kinderen zelfstandig in groepjes bidden voor de vervolgde kerk of andere zendingsprojecten.



Bij juf Vicky zien we de leerlingen van het vierde leerjaar aan het werk op een laptop.

Vóór in de klas kan iedereen op een groot scherm zien welke taken ze moeten doen. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk dat ze hun taken afwerken.



VAN MAANDAG TOT
EN MET VRIJDAG
VAN 8 TOT 17 U

Waardevolle

Je woorden, je woorden
Denk na voor je iets zegt
Je woorden, je woorden
Zijn ze goed of slecht?
Je woorden, je woorden
Maken ze boos of blij?
Gebruik ze goed en denk goed
En voel je vrij!

Elke twee weken is er een Kids-Praise
en eens per maand een gezamenlijke viering
met altijd een jaarthema.

Dit jaar zijn dat "Waardevolle Woorden".

Trots liet Anja ons ook al het project over 'Liefde' zien,
mooi geschreven op de deuren in de inkomhal.



Anders dan de naam van de school misschien doet vermoeden is hier niet echt
een grote tuin. Veel speelruimte is er niet, maar men is blij met alles wat er wél
is. Ook mag men gebruik maken van de overdekte speelplaats van de naast
gelegen school. In de pauzes mogen ook de toiletten van de andere school worden
gebruikt. Hiervoor wordt wel huur betaald.



De uitdagingen voor deze school zijn:

1- het verbouwen van de lerarenkamer. De lerarenkamer is te klein voor het groeiende team,
het kantoor van de directie én het kantoor van de zorgcoördinator. De ruimte is behoorlijk
hoog. Men zou er graag een tussenverdieping in maken, waar men dan bovenop wat zitruimte
voor de leerkrachten kan maken, zodat er ruimte komt voor rusten en werken en niet alles in
dezelfde ruimte plaatsvindt.

2- de ramen. De huidige ramen zitten in een aluminium frame dat van beneden tot bovenaan
het gebouw loopt (4 bouwlagen) en waar de nieuwe ramen dus exact in moeten passen,
wat ze duurder maakt dan standaard ramen. De platen onder de ramen zijn nog van asbest,
maar zolang er niet in geboord wordt, kunnen deze platen blijven zitten. Anders moeten ze
verwijderd worden en dat zou een hele dure operatie worden.

3- een lift. Doordat het gebouw op elke verdieping drie klassen heeft en bovendien op de
eerste én de derde verdieping een grote zaal, die ook als kerk voor diverse gemeenschappen
wordt gebruikt, zou het fijn zijn als er een lift is. Het nadeel aan een lift is wel dat er extra
kosten aan onderhoud en keuringen zullen zijn.



Eugenia zou ook graag de toiletgroepen op de verschillende
verdiepingen verbeterd zien. In het verleden is dankzij het
Steunfonds de toiletgroep op de begane grond vernieuwd en
werden er nieuwe veiligheidssloten aan de voordeur geplaatst.
Het zou mooi zijn als ons fonds zou groeien, zodat er meerdere
werken afgehandeld kunnen worden.



Oud

Nieuw



Helpt u mee?



In “Mijn Oogappel” in Vichte worden we in een frisse keuken, warm welkom geheten door juf Nele, (pedagogisch-didactische directeur). We maken ook direct kennis met Juf Heidi, een vrijwilligster die zorgt voor opvang, onderhoud en administratie. In het weekend is zij scheidsrechter op het voetbalveld en ze leidt ook de trainingen. Ze heeft nog nat haar, want ze komt net met enkele kinderen terug van de zwemles. Haar dochter geeft bewegingsopvoeding in Mijn Oogappel.

De keuken doet ook dienst als lerarenkamer en naast koffie vind je er ook de kopieermachine en andere kantoorbenodigdheden. Nele vertelt enthousiast over het concept van deze school; een ‘Methodeschool’ (zoals bijvoorbeeld Freinet of Jenaplan) voor gewoon en buitengewoon onderwijs. Deze twee groepen krijgen ‘s morgens afzonderlijk les en in de middag werken ze samen aan een project. In het Methode-onderwijs is het de bedoeling dat leerlingen zelfstandig aan een project leren werken dat zij zelf gekozen hebben, of een onderdeel van een groter thema dat zij zelf uitwerken. Ze hebben een schooleigen methode uitgewerkt, met “oriëntatie op de wereld” als vertrekpunt.

Op de website van de school staat goed uitgelegd hoe ze in deze school werken.

Ze gaan graag naar buiten, zowel om te spelen, alsook om te eten of om les te volgen.

Op woensdag krijgen ze zelfs les in een recreatie- en natuurdomein.

De kinderen worden door de ouders daar naartoe gebracht.

Het is een kleinschalige school met een familiaal karakter.

Op dit moment zitten er 77 leerlingen op de school, waarvan

- 26 in het Buitengewoon onderwijs,
- 35 in het Methode onderwijs en
- 16 kleuters.

Dit mag in de toekomst groeien tot 112 leerlingen.



Juf Stephanie
is de
logistiek-organisatorische
directeur.
Haar man David
(een creatieve)
leerkracht.

De tuin rond het landhuis is ingedeeld in regio's.

De kinderen hebben de namen daarvoor bedacht

Het grasveld is 't Veld,

de zandbak is 't Strand

en de uiterste hoek van de tuin is de 'Westhoek'.

Drie containers bij elkaar vormen 't Dorp en

het landhuis zelf is 't Kasteel.



Straks als de verbouwingen klaar zijn, zullen de klascontainers verdwijnen en zal alles in het kasteel en in de garage gehuisvest zijn, maar 't Veld, 't Strand en de Westhoek zullen blijven. Voor iemand als ik met een klassieke opleiding is zo'n Methode-school even wennen, maar je merkt dat de leerlingen veel zelfstandiger leren werken en beter voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs. Bovendien merk je dat in de andere scholen steeds meer elementen van de methode-school worden opgenomen.



Er waren ook twee stagiaires van de Driestar uit Gouda. Het West-Vlaams was wel even een dingetje waar ze aan moesten wennen, maar wie denkt daar nu aan als je naar Vlaanderen gaat?

Daar spreekt toch iedereen Nederlands met een zachte 'g'?





de kleuters in 't kasteel



drinkbekers
afwassen



laarzen voor buiten



spelen bij 't kasteel



naar het leslokaal
in 't dorp



leerlingen van juf Laura



spelen op 't strand



opperste concentratie



aandacht....



eten in de "westhoek"



spelen in 't veld

Colofon

Voor giften:

Rekeningnummer:

BE29 7383 0331 3564 t.n.v. IPCO

Het bestuur van SSBCO

Voorzitter: H. Spaargaren

Secretaris: B. Pellikaan

Penningmeester: J. Stolk

Bestuursleden: E. Wijsman, D. Peeters



Herman



Bas



Han



Els



Daniël

Opmaak:

Adrie Spaargaren

Drukwerk:

Hellinx Printing

Indien

* u dit blaadje digitaal wenst te ontvangen,

* niet meer wilt ontvangen,

* u een adreswijziging wilt doorgeven,

geef dit dan door aan :

nicole.meekers@ipco.be

Postadres

Lakenmakersstraat 158

2800 Mechelen

Voor meer informatie

raadpleeg onze website :

www.ipco.be

Periodieke schenking

Via periodieke giften is het mogelijk om het werk op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Dit moet dan echter via de SSBCO in Nederland, op **bankrekening NL45INGB0002712591** van Stichting Steunfonds Belgisch Christelijk Onderwijs.

Mail dan uw gegevens naar stichting.ssbco@gmail.com

Legaat

Een legaat is een bedrag dat bij testament aan een persoon of instelling wordt toegekend. Dit geldbedrag ontvangt Stichting SSBCO voordat de rest van uw erfenis wordt verdeeld. Een gebruikelijke formulering om een legaat in uw testament op te nemen is: 'Ik legateer aan de stichting SSBCO, gevestigd te Ruurlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41150427, een bedrag van €

Erfstelling

U kunt Stichting SSBCO ook als (mede-) erfgenaam opnemen in uw testament. Door de erkenning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft de Stichting SSBCO geen successierechten te betalen. Uw erfstelling komt dus geheel ten goede aan het in stand houden van de 'Scholen met de Bijbel' in België.

Comité van aanbeveling



Henk Binnendijk



Filip De Cavel



Koen Celis



Johan Lukasse



Wout van Wijngaarden



Kees van Velzen



SCHOLENGEMEENSCHAP

Scholen met de Bijbel

IPCO · NaPCO VZW